

DE AFVALBLUES



leuw, help, ik ben drijfnat.
Ik lig hier in de sloot,
ik ben het helemaal zat.
Oh nee, daar komt een eend,
die eet me zo op.
Ik was een toffe plastic dop
en nu ben ik OP.



Refrein:

Appel bij Papier: BEHHHH
Banaan bij een Peer: YEHHHH
Eendje heeft de hik: BEHHH
Van al dat plastic: HIK HIK



Grrrrr, dit niet,
wat is dit nou.

Zie toch eens hoe mooi ik ben
Maar ik lig in de kou.
Zeker dat ik dat niet pik,
Zei het coca cola blik.
Ik kan nog voor de tweede keer
Met blik kun je meer!



Refrein



ZING MEE MET MICHIEL!